

december 2009: **Het leven gaat 'n versnelling lager....**

Op de eerste plaats voor iedereen een voorspoedig, gelukkig en zeer gezond 2010 !!!!



Er is dus alweer een jaar voorbij, voor ons was het jaar 2009 het jaar waarin er een einde kwam aan de grote verbouwing en meteen daarna naadloos doorgaan met het ontvangen van gasten. We waren blij dat de verbouwing er eindelijk op zat na 2 tropenjaren en het ontvangen van onze gasten was voor ons een erg plezierige bezigheid. En nu in deze wintermaanden schakelen we een tandje terug en doen we het eens wat rustiger aan. Was dat ook niet een van de redenen om te vertrekken uit Nederland? Dus op het dooie gemak hebben we nu tijd om de wat kleinere werkjes eens aan te pakken waarvoor we tot nu toe steeds geen tijd voor hadden. En die kleine werkjes bestaan dan vooral uit allerlei kleine klusjes. En die kleine klusje zijn dan bijvoorbeeld....



het aansmeren van allerlei beschadigingen aan de muren (of zijn 't oude kogelgaten?) en opbergkasten in elkaar zetten voor allerlei materialen in de kelder....



Overgebleven van de graaf- en rooiwerkzaamheden van 2 jaar terug liggen er nog zo'n 20 dikke eikenbomen dus.... 'n beetje hout zagen en kloven en Helmi:.... zorg dat je op tijd je handen teruggetrokken hebt ;-)



tussendoor de honden bezig houden....



en de buitenlampen losdraaien en schoonmaken...



ouwe auto's opknappen...(geintje)....

wat water uit het zwembad pompen
om vorstschade te voorkomen....



en de honden nog meer bezighouden
door ermee gaan te wandelen en voor
onzelf ook een erg plezierige
bezigheid.

En halverwege december ook weer
'n keertje met de auto terug naar
Nederland vanwege allerlei
redenen.



En we waren slechts 1 dag in Nederland toen de 'Siberische' toestanden uitbraken. Kou, vorst, sneeuw en ongemakken teisterden Nederland maar....het leverde wel mooie plaatjes op ons logeeradres 'Pension Hannie'....



En dit gebeurde allemaal tijdens het klimaatcongres in Kopenhagen vanwege de opwarming van de aarde. Het heeft in ieder geval in Nederland wel meteen resultaat zo'n congres!!

Helmi is intussen ook nog druk bezig met het uitproberen van allerlei recepten voor de gasten voor komende zomer. De recepten worden allemaal uitgeprobeerd op Hans en die verkeerd op dit moment nog steeds in blakende gezondheid....dus dat komt goed deze zomer!



En dan word het oudejaarsdag en zijn de temperaturen heel zacht hier in de Allier. Zo zacht zelfs dat we met oudejaarsdag gewoon s'middags buiten een kopje koffie kunnen drinken in het zonnetje.



Maar....niemand hoeft jaloers te zijn want op nieuwjaarsdag was het koud en guur. Een ideaal weertype dus om lekker binnen achter de computer deze weblog in elkaar te zetten!!

groetjes...Hans en Helmi