

december 2008: Op de grens van oud en nieuw....

Het einde van het jaar is weer nabij, het jaar 2008 is voor ons wederom omgevlogen. Tijd voor terugkijken is er niet of nauwelijks we moeten vooruit kijken want er is nog heel veel te doen willen we alle gastenverblijven zo rond half april klaar hebben.

Het zijn dus weer drukke tijden: we zijn weer volop aan het renoveren. Nu in het voormalige koetshuis waar twee 4-persoons appt in moeten komen en een gemeenschappelijke ruimte/dinerzaal. En dit alles willen we zo rond half april af hebben.

En terwijl wij renoveren 'crisist' de wereld gewoon door en in het Midden-Oosten is de vlam weer eens in de pan geslagen.

Vorige maand toen we aan de weblog werkten begon het hier te sneeuwen en nu weer opnieuw, terwijl in die tussentijd geen vlokje gevallen is, wat een toeval dus!

Mooie plaatjes levert het in ieder geval wel op....



En zo begon de maand december dus lekker rustig met prachtige zonsopkomsten boven de oprijlaan dus... even van genieten en dan weer snel aan de slag met...



...renoveren natuurlijk!! we zijn momenteel druk bezig om een dinerzaaltje annex gemeenschappelijke ruimte te maken. Hier had 'ome' Henk al een prachtig keukenblokje gemetseld maar er moet nog veel meer gedaan worden...



want je keek zo tegen het pannendak aan. Isolatiemateriaal aanbrengen dus...

en daarna meteen alles dichtmaken met gipsplaten...

zodat het nu al een totaal ander gezicht is zonder dat het geschilderd is...





en alles weer netjes afstuken...

maar ook de gehele elektrische installatie moet vernieuwd worden...



en de buitenkant word aangepakt want het hele dak is ontdaan van een jarenlange dikke moslaag die de dakpannen aanvreet en meteen nieuwe goten gehangen...

ook zijn we weer een beetje begonnen om het volgende gebouw (in de rij van 3, voormalige paardenstallen) eens een beetje toegankelijk te maken want dat was een beetje overwoekerd met allerlei troep dus...
heel veel succes d'r mee Hans...





da's een heel ander gezicht...

Of we 'n louche handel in kerstbomen zijn begonnen??



nee hoor...gewoon nog een heleboel snoei- en zaagwerk waar we afgelopen winter geen tijd voor hebben gehad proberen we deze winter weer verder mee te gaan...

overigens voelen we ons wel bevoorrecht als je in deze ambiance buiten mag snoeien en zagen...



Is er dan geen tijd voor ontspanning???

Jazeker wel, op zondag even naar de stad lekker wandelen langs de rivier de Allier met het centrum op de achtergrond...



en Hans die wil nog wel eens gaan mountainbiken...



maar vooruit komen valt niet mee als je het halve bos aan je wielen hebt hangen...

als je toch niet zo snel gaat met die modderfiets had ie tijd genoeg om rond te kijken en dus zag ie er weer eentje voor de categorie: typisch Franse foto's: De hele hut kan in elkaar zakken maar tv kijken zullen we...



en zo kwam de Kerst naderbij en maakten wij ons ook op hiervoor...



en gaan we door naar het nieuwe jaar 2009 waarin we iedereen alle goeds willen wensen...

Hartelijke groeten... Hans en Helmi