

## september 2009: En nazomeren maar....

**M**aakt de wereld zich terecht bezorgd om het atoomprogramma van Iran, en is men in Nederland druk met de miljoenennota en de AOW perikelen en de (opbouw!)missie in Afghanistan dan kabbelt hier de maand september ook weer voorbij. Tot halverwege deze maand hebben we vol gezeten met gasten en daarna is het wat minder geworden. Waren de eerste paar dagen van september nog nat de laatste weken is het voornamelijk warm en zonnig. Het is zelfs zo droog dat we de planten hier wat water bij moeten geven anders dreigen ze te verdorren....



Goed weer in september houd dus voor de boeren in dat er flink geoogst kan worden, zoals hier de uitgebloeide zonnebloemen....



en ondanks het warme weer laat de naderende herfst toch al zijn eerste tekenen zien zoals het dunner worden van de bladeren van de bomen en de prachtige rode herfstkleur van de wingerd waarmee onze afrastering is begroeid....



en het zwembad lag er zo vredig bij begin september....

tot dat de nachtmerrie van elke zwembadeigenaar voorbij komt nl: een lek dat ervoor zorgde dat er elke dag zo'n 4000 ltr water weg lekte...



na lang speuren werd het lek eindelijk gevonden en kon de reparatie beginnen....

uiteraard onder het wakend oog van...



en dan is het dus een kwestie van lang onder water kunnen blijven ;-) en het gaatje dichtmaken...



en er was er ook nog eentje jarig deze maand, dus wil Hans iedereen bedanken voor de felicitaties die hij gekregen heeft. Tsja...50 jaar, wat een mijlpaal en het klinkt ook zo oud hè...toch....Hans??



En wat doe je zoal meer als je het niet zo druk meer hebt met gasten: nou bijvoorbeeld nieuwe wandelroutes uitzetten...



waarbij je soms de gekste dingen tegenkomt zoals deze heggenknip-kunstenaar

dan kwamen de motormuizen ook nog langs...



en moest de kat naar de dierenarts...



en is Hans nog steeds bezig met z'n 'levenswerk' het schilderen van al die ijzeren sierhekwerkjes voor de ramen, echt een monnikenwerk....



er moesten nog wat appels geplukt worden....



en natuurlijk af en toe de cabrio uitlaten en mooie dingen in de omgeving gaan bekijken, want dan kun je ook iets vertellen tegen de gasten....



en naar de markt hier in de buurt waar er altijd stevig onderhandeld word....en waar de 'ratte' dus maar 2 euro zijn zoals op de foto te zien is...



dit is geen kunststof paddestoel maar een zg mollenverdrijver. Volgens Hans 'het je van het' om een lastige mol in de buurt van het zwembad weg te krijgen. Maar....volgens deze foto trekt het ding de mollen juist aan!!



Waren we deze weblog begonnen met het zwembadprobleem dan kunnen we daar ook mee afsluiten: want nadat het alles een paar dagen prima gefunctioneerd had begon deze week de ellende van een ondergrondse leiding die geen water meer naar de filterinstallatie wou brengen. Na heel veel gedoe vandaag dus maar begonnen met het openhakken van de bestrating om de ondergrondse leiding op

te zoeken en te kijken wat er aan de hand is. En de laatste stand van zaken is dat het gemaakte gat nu onder water staat omdat de ondergrondse leiding lekt en de ravage in de loop van deze dag alleen maar groter is geworden. Morgenvroeg zal alles wel opgedroogd zijn en kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen. Afijn...het houd je wel van de straat....

wordt dus vervolgd....



tot over een paar weken..... groetjes....Hans en Helmi