

september 2008: **Van alles en nog wat.....**

Terwijl de wereld in de wurggreep zit van de kredietcrisis en de beurzen naar recordlaagtes zakken, en dat zeker ook in Frankrijk niet ongemerkt voorbij zal gaan blikken wij toch maar even terug naar de afgelopen maand september. We hebben er lang naar uitgekeken en eindelijk konden wij dan ook op vakantie gaan. Een hele korte vakantie weliswaar, 4 dagen, met de Roadster Club uit Nederland naar....Noord-Frankrijk. Dus.....lekker weg in eigen land!!

En...het was er voornamelijk koud en nat, daar in Noord-Frankrijk!!! Maar ondanks dat toch wel heel erg gezellig en harstikke leuk om weer eens wat oude bekenden terug te zien en lekker bij te kletsen.



En ondanks dat het weer niet altijd meewerkte was er toch een bezoek gepland aan de oude Franse stad Langres en dat is en blijft een absolute aanrader



En dan wil het ook gebeuren dat sommigen van die oude bekenden na afloop van die 4 daagse rit gezellig mee naar Castel Bois Clair gingen om daar alsnog een paar dagen te blijven om bijvoorbeeld hun kookkunsten te laten zien en te laten proeven

donderdag 25 september 2008

RTL mist eerste treffer Makaay

Was Hans nou toch ietsje TE gezellig bezig met z'n collega's of was het toch iets anders buiten zijn schuld om?? Hoe dan ook als er in Nederland toch het WK Winkelwagen Duwen en het NK Borstvoeding op de buis verschijnt dan valt dit eigenlijk nog niet eens zo op...toch??

Hans mocht deze maand ook nog z'n verjaardag vieren en kreeg als kadootje van Helmi iets waar ie een verschrikkelijke hekel aan heeft nl. een bouw pakketje. Deze keer betrof het een vogelhuisje wat volgens Helmi zoooo leuk in de tuin staat. U ziet op de foto dat de arbeidsvreugde er vanaf straalt!





Deze maand stond ook in het teken van het gaan verkennen van de omgeving want daar was het afgelopen jaar nog maar bitter weinig van gekomen. We reden naar de top van de Puy de Dome en het uitzicht vanaf de top is fantastisch bijvoorbeeld op het vulkanenlandschap...

of op de stad Clermont-Ferrand



Ook de stad Thiers bezochten we. Deze stad is bekend van de beroemde messen die er gemaakt worden en de prachtige vakwerkhuisen...



En als Hans rond gaat fietsen komt ie altijd wel terug met een grappige foto die hij onderweg maakt...



Intussen zijn de eerste dagen van oktober aangebroken en Hans z'n oud-collega, Henk, logeert een paar weken hier om eens lekker te klussen. Dus nog een keer voor de insiders uit het camerawereldje: het duo, veelal bekend van de melige humor, is weer herenigd....

maar beter bekend is dit duo als...



Was het door dat gemiste doelpunt of was het wat anders maar... als je nou zo'n haast hebt om na je bezoek uit Nederland weer te vertrekken dan is het toch ECHT niet nodig om het 300 kilo zware beeld in de tuin van je logeeradres om te rijden...



Zoals al eerder gememoreerd: oktober is aangebroken en dus ook een nieuw jaargetijde. En ook hier in de parktuin zijn de eerste tekenen daarvan al te zien...



Tot volgende maand...Hans & Helmi