

Augustus 2009: ...een prachtige warme zomermaand...



Augustus was inderdaad een prachtige warme zomermaand, en onze gasten hebben er dan ook heerlijk van genoten. De meeste lieten lovende kritieken achter op onze site, waarvan we soms een beetje verlegen van worden.

En het was een komen en gaan van gasten. Met soms totaal onaangekondigde mensen aan de poort. Verassend en vaak erg gezellig, zeker op de dineravonden van Helmi als iedereen als een grote familie aan tafel zit, genietend van het lekkere eten van Helmi en de drankjes en de 'buurt' capaciteiten van Hans. Ons 'vakantiewerk' zit er (gelukkig) nog niet op want de gites zitten nog vol tot half september en we hebben de smaak zo goed te pakken dat we ze graag in het najaar ook nog goed bezet willen hebben samen met onze gastenkamers.

Tot zover de ~~sluikreclame~~ en nu een kort overzichtje van de afgelopen maand...



druk...druk...druk...met vakantiewerk dus: eindelijk, na een dagenlang gevecht, heeft Hans die krokodil gevangen die vorige maand ook al in het zwembad lag...

intussen doet Helmi serieuze werk: de ontbijttafel dekken elke morgen...



maar ze hoeft niet alles alleen te doen want er komt hulp opdagen...

en even later zit het weer vol...



Hans kan zich ondertussen uitleven als chef plantsoendienst...

Helmi heeft intussen de ontbijtboel weer opgeruimd...



deze man met grijze...uuuh...witte haren is Hans die nog steeds aan het afkicken is van het verbouwen: hier is ie bezig de ijzeren sierhekwerken voor de ramen te schilderen... Die grijze...sorry...witte haren komt door de zon zegt ie zelf. Ingewijden weten wel beter en misschien komt het ook wel omdat ie binnenkort 50 jaar schijnt te worden en aan dat feit VOORAL niet herinnerd wil worden...

en s'avonds staat het terras weer klaar voor het avonddiner inclusief Hans z'n Franse kitschverlichting...



maar er is zeker ook tijd voor ontspanning...Hans speelt weer u correspondent op de fiets wat altijd mooie plaatjes oplevert...





wat dacht u hiervan: genomen in een dorpje even verderop. Gewoon nog een etalage met brommers uit de jaren vijftig...

in Hans z'n vak heeft 'n regisseur het vaak over 'koekenbakkers' nou...in een ander dorpje hier vlakbij woont dus die 'koekenbakker' nl. 'Boulangerie Patisserie'...



en ook wij pakken af en toe onze rust bij het zwembad waar het goed toeven is bij de soms hoge temperaturen...

en anders wel op een bankje in de schaduw, overdenkend wat de maand september allemaal brengen zal...

groetjes...Hans & Helmi

