

## augustus 2008: Het valt allemaal best mee hier in de Allier....

Dat augustus een iets rustiger maand zou worden hadden we al ingeschat. De verbouwerei van het woonhuis zit er grotendeels op, nog wat kleine dingetjes, en dus konden de gasten komen. En dat is ook gebeurd dus opnieuw druk druk druk....maar wel heel anders druk en...heel erg gezellig druk. Voor ons eigenlijk gewoon lekker ontspannen bezig zijn, en niet hoeven te jagen omdat bepaalde dingen af MOETEN zijn. Maar voordat we terugkijken naar augustus nog even terug naar die 25e juli toen de NOS hier was want er zijn toch nog een paar foto's die we u niet willen onthouden en die laten zien dat zo'n uitzending niet zonder slag of stoot zomaar tot stand komt:

want eerst moest Hans natuurlijk de vrachtauto's het dorp door loodsen...



en vervolgens moesten die vrachtauto's achteruit bij ons het weggetje oprijden maar daar zaten dus een paar flinke boomtakken in de weg...



dus ging de 'Patron himself' maar eens wat snoeimateriaal uit de schuur halen...



maar dat snoeimateriaal bleek al snel veel te licht te zijn voor die grote takken...



dus de Patron kwam met zwaarder geschut uit de schuur...

en met het zware geschut op de wagen geklommen...



ging het meteen een stuk beter...



en alles werd uiteraard geregistreerd...



hup...en weer door naar de volgende boom...

en zo kon uiteindelijk alles op z'n plek gaan staan en kon de grote uplink schotel worden uitgeklast!







om s'avonds dit mooie plaatje de hemel in te sturen

En wat deden we zoal meer deze maand:

De eerste gasten kwamen en dat was erg gezellig want er werd door sommigen vaak tot laat gepokerd...



wie denkt dat we nou helemaal niks meer deden aan verbouwen komt bedrogen uit want ook de achterkant van het huis is helemaal opgefrist met een nieuwe verflaag voor de buitendeuren...en dat zijn er hier nogal wat!!

Hans legde de laatste hand aan het in de originele kleur zetten van het begin dit jaar ingestorte terras zodat het nu helemaal af is...





en dat allemaal terwijl de wilde herten hier soms in de voortuin grazen...

als ze tenminste niet verjaagd werden door een groot luchtballonnen spektakel dat hier enkele dagen duurde begin augustus in het kader van het 2 maanden durende Zomerfestival van Vichy met veel muziek, theater en sport evenementen...



en ook was er eindelijk eens tijd om zelf door de prachtige omgeving te toeren en te genieten van het vele mooie oude Franse cultuurgoed wat zo goed bewaard is gebleven...





de schilderachtige plaatjes 'a la campagne'



afgewisseld met bv een spectaculair oud trein viaduct uit begin 1900 en stuwmeren in de rivier de Sioule!



of gewoon 'n keertje naar de weekmarkt in Vichy...effe lekker slenteren en veel kijken, kijken...niks kopen...



Oh ja...en dan nog een nagekomen bericht: het IOC heeft in Peking in een buitengewone vergadering besloten Hans alsnog de 7e gouden Olympische medaille (voor Nederland) toe te kennen. Dit vanwege het feit dat hij het heeft gepresteerd om dit jaar meer als € 500,- onkosten aan zijn zitmaaier te krijgen en dit voornamelijk omdat ie zo lekker wild over allerlei grote takken en keien scheurt.....



en last but not least: ook deze automobiel staat opgepoetst klaar want ook wij gaan met vakantie en wel naar.....FRANKRIJK!!!!!! Deze reis naar o.a. de Elzas met de Nederlandse cabrio-club waar we nog steeds lid van zijn hadden we vorig jaar al geboekt toen we nog gewoon in Nederland woonden en nu dus...lekker weg in eigen land!!! Zo zie je maar weer: het kan allemaal snel veranderen...

groetjes,

Hans en Helmi