

## juli 2009...tegenwoordig doen we vakantiewerk!!!

De afgelopen maand bestond vooral in het naadloos overgaan van 'het bouwvakkerschap' wat 21 maanden heeft geduurd naar het uiteindelijke doel waar we hier voor gekomen zijn: gasten onderbrengen.

Dit is weer een heel nieuw ding in ons leven waar we ook in moeten groeien. Maar we kunnen zeggen dat we na deze eerste maand 'vakantieweken' gek genoeg een beetje tot rust komen na al die bouwstress van de afgelopen 21 maanden.

Gastheer en gastvrouw spelen is hard werken maar heel leuk om te mogen doen en wat nog belangrijker is: de gasten die we tot nu toe gehad hebben zijn ook zeer tevreden over alles. Inmiddels zijn de nieuwe appartementen tot medio september volgeboekt...dus da's een mooie opsteker!

En wat doen we zoal de hele dag:



je hebt het druk met wassen maar....daar is een wasmachine voor!

als gasten weggaan en er weer nieuwe komen moet natuurlijk de boel goed 'gekuist' worden. Dit alles wordt gedaan door de chef huishoudelijke dienst: Helmi. En die is dus o.a. ook chef p.r. en catering en heeft nog vele andere titels tegenwoordig.



Hans  
(chef  
landeri  
jen)  
leid  
tegenw

oordig ook de afdeling 'klein onderhoud' en  
heeft nu eindelijk eens tijd om de luiken  
eens een goede schoonmaakbeurt te geven...



en een kapotte zwembadlamp te verwisselen...

en om eindelijk dat luikje wat zo kaal was eens lekker  
in de verf te zetten...





en de bbq schoonmaken...

en uiteraard: krokodillen uit het zwembad vissen.



ook zijn we druk bezig om mooie wandel- en fietsroutes uit te zetten voor onze gasten en daarbij kom je soms rare dingen tegen zoals deze vreemde 'eend' in de bijt: 1 zonnebloem in een heel groot maïsveld...



en wat dacht u van deze: een kruisbeeld wat door de bliksem voor een gedeelte is weggeslagen... gekscherend roepen wij wel eens als we een kruisbeeld zien: 'met spijkers van Van Leeuwen, hangt hij hier al eeuwen' maar dit keer dus zonder die spijkers...



en dan kom je soms verrassenderwijs weer een prachtig oud kasteeltje tegen hier in de buurt, zodat je je fiets even tegen een muurtje aanzet om dit eens goed te bekijken!

De maand augustus zal druk worden met een komen en gaan van vele gasten en alle bijbehorende werkzaamheden...kortom: druk maar gezellig dus wij vermaken ons wel de komende tijd...