

juli 2008: **In het teken van de Tour de France....**

De laatste weken hebben in het teken gestaan van het in orde maken van ons appt op de 2e etage, het verwelkomen van de eerste gasten en natuurlijk de Tour de France in de vorm van de NOS ploeg die hier het live programma 'de Avondetappe' ging uitzenden.

Dus voor iedereen die dacht dat we nu lekker achterover konden gaan hangen die hebben het mis want het was deze maand nog gewoon heel stevig doorbuffelen, maar wel heel erg leuk om te doen allemaal.

Bekijk alle foto's maar eens rustig en we willen er graag bij vermelden dat de meeste foto's van het NOS-Tour de France gedeelte hier in de tuin zijn gemaakt door Diana Bloemendal. Zij is fotografe en ontwikkeld ook website's. Zo ook de onze waar we heel erg tevreden over zijn. Wie nog meer van haar prachtige fotowerk wil zien (waaronder nog meer fraaie foto's van de Tour) kan dit doen op www.imadia.nl/chatel.



En zo geschiedde het....in onze omgeving waar de eeuwenoude kerkjes geflankeerd worden door de zonnebloemen en goudgele korenvelden waren de Nelissen's klaar met de verbouwing van het woonhuis en kunnen dus verder een lekker rustig Frans leventje gaan leiden met een wijntje. Nou....nee dus...



...er moest eerst nog even een appt afgemaakt worden op de 2e etage. Het werd opnieuw een race tegen de klok maar alles was netjes op tijd klaar.



En behalve dat appt moest ook nog 'even' dit prieel in elkaar gesleuteld worden waar de gasten op zwoele Franse zomeravonden kunnen genieten van al het goede wat de Franse grond oplevert....

ook het zwembad begint een steeds fraaier uiterlijk te vertonen....





en toen...werden er
bloemen geplukt (of
eigenlijk gestolen)...

om in deze vaas te
zetten want...



juist ja...de NOS kwam langs...

parkeerruimte genoeg
in de tuin...



...en allemaal mee eten...



en dan begint het werk...

de beroemde NOS tafel wordt geplaatst...



er moeten natuurlijk shots gemaakt worden van de directe omgeving...



en alles word uitgepakt...



de glazen kunnen alvast op tafel...



en er komen steeds meer wagens bij...





ondertussen word er vergaderd over de inhoud van het programma die avond...

en als het donker word dan worden de spots nog eens goed gericht...



en zelfs het oude koetshuis word uitgelicht om als achtergrond voor het shot van Mart de dienen...

en dit alles onder het wakend oog van Hanne, dochtertje van een van onze gasten, die door de belichters als stand-in voor de gasten van die avond word gebruikt...





en dit bijna sprookjesachtig geheel weten de belichters dan voor de dag te toveren...ECHT vakwerk....





en de uitzending begint...



en deze 'rare vogel' in die ouwe Eend wacht op het eindshot om het glas te heffen...



en dan nu een welverdiende rust?? Nee hoor...we gaan deze maand gewoon door met van alles en nog wat maar tussendoor...wel even genieten van een frisse duik!!!

Hartelijke groeten...Hans & Helmi