

juni 2009 **Mission Completed** (althans voorlopig)

Na 21 maanden verbouwen, restaureren en renoveren zijn we eindelijk klaar. Het laatste appartement is begin juli 'opgeleverd' en wordt inmiddels al gebruikt door onze vakantiegasten. Deze laatste maand van zwoegen en zweten ging zeker niet zonder slag of stoot (daarover verderop meer) maar het eindresultaat kunt u hieronder bekijken:



Ook deze laatste maand ging het niet van een leien dakje: begin juni kreeg onze alleskunner Sjoerd een vervelende armblessure en moest 1,5 week verstek laten gaan...



dus werden er een paar SOS berichtjes richting Nederland gestuurd en ja hoor... 'ome Henk' liet alles uit z'n handen vallen en kwam naar Frankrijk om ons te helpen...

hij was zelfs zo fanatiek dat ie voor het eerst van z'n leven een werk-overall aantrok...



gelukkig kon Sjoerd na 1,5 week de draad uuh... waterpas weer oppakken...

alhoewel het klimmen naar de zolder niet meeviel met die pijnlijke arm om daar de elektriciteit in orde te gaan...



de druk was groot deze laatste maand vanwege de aanstaande verhuur dus ook de 'patron' en 'patronesse' zetten alle zeilen bij...



en omdat die druk zo groot was kwam ook Kees, collega en vriend van Hans, een week lang z'n handjes laten wapperen, dus voor Bossche Kees even niet 'de hendjes de lucht in' maar 'de hendjes' op de vloer om het laminaat te leggen...



en als je cameramannen op bezoek hebt kun je verwachten dat er prachtige foto's gemaakt worden van onze 2 honden...



behalve hard werken was er ook tijd voor lol want deze dooie slang(etje) hadden Kees en Henk stiekum naast de voeten van Hans gelegd om hem even later te vragen wat er toch bij z'n voeten lag. Ze hebben Hans nog nooit zo snel zien opvliegen... 😊



en s'avonds natuurlijk genieten van de kookkunsten van Helmi en de lekkere wijntjes...



en omdat de camermannen zo goed op schema kwamen te liggen konden ze ook nog effe een weekendje 'bijbeunen' op het racecircuit van Magny-Cours wat hier zo'n 100 km vandaan ligt...

en toen was het begin juli en trok Sjoend de deur achter zich dicht want het werk zat erop...





en is Castel Bois Clair klaar om de gasten te ontvangen...

groetjes...Hans en Helmi