

## juni 2008: Sinterklaas in juni.....

De laatste anderhalve maand stond in het teken van de GROTE race tegen de klok. Onze inboedel zou nl. op 22 juni vanuit Nederland geleverd worden en dus was het kei- en keihard werken voor ons om op tijd alles geschilderd te hebben. Maar ook voor de andere werklui was het belangrijk dat ze bepaalde werkzaamheden deden voordat de meubels er waren omdat ze dan nog overal in lege ruimtes konden werken en dus overal makkelijk bij kunnen. De timmerman en de electricien werden dus erg ruim vantevoren gebeld en gewaarschuwd dat op 22 juni het meubilair binnen stond en dat ze voordien hun werk dienden af te ronden. Afijn om een lang verhaal kort te maken: wij waren met ons schilderwerk op tijd klaar, de timmerman kwam precies 1 week later nadat alle meubels er stonden om in de keuken zijn laatste werkzaamheden te doen en dat viel niet mee voor 'm omdat dus al dat meubilair in de weg stond. En de electricien kwam 2 weken later om z'n laatste dingen te doen!!!!!! En dan ook nog klagen dat al die meubels in de weg staan...typisch Frans zullen we maar zeggen.

Nog iets typisch Frans: al 1,5 maand hebben ze in de grote supermarkt hier een nieuw kassasysteem....dat houdt in dat als wij met onze giropas betalen de kassiere even een knopje op de kassa in moet drukken wat ze voorheen niet hoefde te doen...en 1,5 maand moeten wij nu aan iedere kassiere uitleggen dat ze dat knopje in moeten drukken omdat het anders niet werkt.... Maar....laten we maar eens de laatste weken de revue passeren...



Het leven in juni bestond dus hoofdzakelijk van s'morgens vroeg tot s'avonds laat uit afplakken...



en schilderen, niet dat Hans hier van totale oververmoeidheid is ingestort maar hij had een verschrikkelijke dikke knie gekregen en kon niet meer op z'n knieën gaan zitten. De oorzaak.....

waarschijnlijk ietsje te hoog gesprongen bij die 3 prachtige wedstrijden van

het Nederlands elftal. Tsja...vroeger kon Hans nl. nooit juichen als ie achter de camera stond bij het Nederlands Elftal. En hoe leg je dit nu uit aan de Franse huisarts: dikke knie opgelopen van het juichen van o.a. die vette nederlaag die jullie Fransen leden!!!



De eerst weken van juni was het weertype hier dramatisch slecht. Koud en heel veel regen. Hier hebben we zelfs een zeil moeten spannen om de juist ingewassen tegelvoegen niet te laten verregenen....

Onze tegelzetter Didier is inmiddels met een uiterst geheimzinnig project bezig....alsnog een standbeeld van de 'Madonna wth the big boobies' ????



Nee...geen Madonna dus maar een mooie ouwe fontein die de oprijlaan gaat sieren....



inmiddels werd het rond half juni weer lekker zomerweer en dus werd het de hoogste tijd voor de allereerste duik in ons eigen zwembad....een zeer decadent gevoel...maar wel erg lekker!!

### DE METARMORFOSE

Net voordat alle meubilair uit Nederland kwam en alle ruimtes nog leeg waren is dat een ideaal moment om wat foto's te nemen en die te vergelijken met de foto's die we namen in augustus vorig jaar toen het huis leeg werd opgeleverd



bij de aankoop. Zie hier.....de metamorfose van de woonkamer toen en nu...



de hal beneden  
toen en nu...







de keuken toen en nu...



de bijkeuken toen en nu...



de hal op de 1e verdieping toen en nu...



En dan eindelijk....HET GROTE MOMENT....daar zijn ze dan....onze eigen spulletjes. Na dik 8 maanden zijn ze meer dan van harte welkom, je eigen vertrouwde dingen die je zolang hebt gemist...



het lijkt wel Sinterklaas in juni want behalve je kasten en overig meubilair natuurlijk ook een heleboel dozen...



en al die dozen moeten weer uitgepakt worden dus de kreet: 'oh ja...dat hebben we ook nog' galmde meerdere malen door het huis...

behalve alle spullen voor het interieur kwam er ook nog heel veel mee voor de buitenkant in de tuin zodat het wel een soort brocante leek bij ons koethuis waar alles uitgesteld stond, dus Hans...rijd alles maar netjes naar z'n plekje toe...





en dat doet ie dan ook...



en help nou maar effe mee om deze bank op de goede plek naar te zetten...

juist ja...leuk plekje ervoor...



we blijven Hollanders natuurlijk...



en na zo'n dag sjouwen is het s'avonds lekker eten in de buitenlucht op de inmiddels volledig herbouwde veranda...en de plannen voor morgen weer bespreken want...



er moet wederom geschilderd gaan worden. In de gastenkamers ditmaal want die moeten op tijd klaar zijn want...

op 25 JULI komt hier een ploeg van zo'n 30 mensen voor het live NOS-programma 'De Avondetappe' wat vanuit de tuin van Castel Bois Clair



uitgezonden gaat worden...



Het is jUni/jUli dus de U is weer in de maand en de hUif kan weer op de kar want er moeten natuurlijk ook bedden gehaald worden voor de gastenkamers...



en die gastenkamers zien er zo uit en de eerste reacties die we krijgen van gasten die deze kamers boeken zijn zeer positief... Dus...we plakken er hier dus nog maar een paar weekjes aan vast...bevalt best goed...

heel veel groeten...Hans & Helmi Nelissen