

mei 2009 **de eindsprint word ingezet...**

De afgelopen maand mei hebben we onze laatste eindsprint ingezet, mei 2009 was de 20e verbouwingsmaand op rij, klein jubileum dus!! De Allier gite is nu aan de beurt om een complete renovatie te ondergaan, begin juli moet ie klaar zijn. Bekijk de foto's maar eens rustig. Maar eerst de actualiteit (of de waan) van de dag:



want het is weer Europese Verkiezingen. Niet dat we er wakker van liggen want stembiljetten schijnen ons niet te kunnen bereiken en als dat wel zo was dan is het zeer twijfelachtig of we van dit democratisch recht gebruik zouden gaan maken. Bij het gaan wonen in een ander land binnen de EU is het ons al duidelijk geworden dat de EU regels hier in Frankrijk niet echt doorgedrongen zijn. Zo betaal je bijvoorbeeld veel geld voor het verkrijgen van een Frans kenteken voor je auto (hoezo...vrij vervoer van goederen?) en worden internationaal erkende documenten die opgesteld zijn in het Engels botweg geweigerd door de autoriteiten omdat ze niet in het Frans zijn. Voor het Europees parlement hebben wij nog een tip: wij nemen dat Europees parlement pas serieus als het eindelijk eens stopt met dat maandelijkse verhuizen van Brussel naar Straatsburg wat zo'n 1 miljard per jaar schijnt te kosten. Ga eens normaal op 1 plek vergaderen en geef het geld wat je dan overhoud in godsnaam aan de zieke en hongerende kinderen in de wereld. Europees Parlement...schaam je diep!!

Nog 'n voorbeeldje van vlekkeloze integratie van Frankrijk in de EU blijkt wel uit deze reclameposter, foto hier vlakbij genomen, de prijs staat gewoon in vette letters in Franse Francs en in kleine cijfers in Euro's...



Op naar het verbouwen dan maar weer: het begon met tegenslag want een van de dakkapellen van de Allier gite was zo lek als een mandje. Dus dak eraf, compleet 'open huis' dus en een nieuw dak erop en nu is het waterdicht...



en dat het dak goed waterdicht is bleek op de avond van Hemelvaartsdag want toen kwam dit formaat hagelstenen naar beneden. Slechts 10 minuten duurde de bui maar er werd een ravage achtergelaten waar we 3 dagen werk

aan hebben gehad om het op te ruimen...



en na de bui bleef er een spookachtige witte mist hangen...

tegelijkertijd ook maar meteen de klimop van de gevel verwijderd want daar gaat allerlei ongedierte en troep tussen zitten, weg met die zoi er is meer dan groen genoeg hier...





ondertussen begint de keuken al vorm te krijgen...

en de badkamer...



hebben we alle beschadigingen die ontstaan waren bij het inzetten van de nieuwe ramen ook weer netjes bijgesmeerd...

tussen alle verbouwingsbedrijven door werken we ook nog aan een informatiemap voor alle gasten die deze zomer langskomen. Dus zijn we bezig met o.a. het uitzetten van Kastelenroutes. En dat doe je dan in stijl: met de cabrio dus...



en



ALWEER BIJEN...werd er vorige maand nog een nest van de schoorsteen verwijderd dit keer weer een nest op een oude muur. Inmiddels ook weer grotendeels verwijderd door een imker. Die verdomde bezige bijen...



en bezige bijen zijn wij ook want dit 'stilleven' van verfpotten, kwasten, rollers en katten hopen we zo snel mogelijk te verwerken in de Allier gite!!

Tot volgende maand...Hans & Helmi