

april 2009: **twee** klaar, **nog eentje te gaan.....**



Onder het motto: 'Help mijn man EN vrouw zijn klusser' hebben we de afgelopen maand de laatste werkzaamheden kunnen afronden aan de Vichy gite en ons eetzaaltje: de Cezanne zaal. Hieronder de resultaten weergegeven in foto's.



Allereerst de Vichy gite...





en hier is dan de Cezanne zaal waar, als de weersomstandigheden wat minder zijn, het ontbijt en diner geserveerd word...



en dit alles kwam tot stand na wederom heel veel schilderwerk...

en monteren...





alleskunner Sjoerd die intussen de vloeren legt...



Helmi die haar gordijntjes aan het hangen is...

en Hans die nog meer spullen brengt om in elkaar te zetteneen gelukkig kregen we ook hele goede hulp vanuit Nederland van een paar vrienden...



waaronder specialisten voor de afdeling Montage...





en s'avonds na gedane arbeid lekker eten en drinken en gezellig bijkletsen...

ondertussen groeit en bloeit alles in het voorjaar hier uitbundig...

dat groeien en bloeien ziet ook Hier gesnapt s'morgensvroeg als ie zijn balkon de landerijen overschouwt...



Hans!
vanuit



en dus weer eens op de zitmaaiër klimt. Alleen wil dat @#\$\$%-ding weer niet starten terwijl ie net terug is van een servicebeurt...



Helmi laat zich ook niet onbetuigd met de bloembakken...



op een regenachtige dag word de administratie weer eens goed bijgewerkt...



Ja hoor...we lijken wel vaste klant van de brandweer want die moest weer langskomen. Dit keer om een groot bijennest van een van de schoorstenen te verwijderen...

dit is geen nieuwe landingsplaats voor helikopters maar het zwembadzeil wat is schoongemaakt en opgeborgen kan worden voor de zomertijd...



en vandaag, 10 mei, is Castel Bois Clair opgenomen in een ruiter- en koetsentocht hier in de omgeving en is het genieten van wat er allemaal langskomt...

tot over een paar weken... Hans en Helmi