

april en mei 2008: De Franse droom...of is het de Franse nachtmerrie??

Om maar eens met het begin te beginnen: ditmaal een berichtje van Meteo Hans ipv Meteo France: sinds zo'n week of 2 is het weer hier flink van slag. Enorme onweersbuien en heel veel regen zodat het wel op een 'oud-Hollandsche' natte herfst lijkt alleen...de temperaturen die zijn dan nog wel redelijk maar da's dan ook alles. Maar ideaal weer om binnen de boel flink in de verf te zetten en daar zijn we dus nog wel een paar weekjes mee bezig. Dus als er nog mensen waren die dachten dat wij een rustig Frans leventje leidden en ieder avond aan de wijn zitten...NIKS van dat alles, gewoon doorbuffelen want over een paar weken komen onze meubels uit Nederland en moet het hier klaar zijn.

Maar allereerst dit: op vrijdag 25 juli zal de NOS de live uitzending van het programma 'De Avondetappe' hier vanuit de tuin van Castel Bois Clair gaan uitzenden. Dus dat word kijken voor alle wielerliefhebbers en degene die even 'live' willen zien hoe het er hier uitziet.



De Franse droom...of is het de Franse nachtmerrie?? Is het 'Help mijn man is klusser' of 'Bouwval gezocht' afijn...iedereen mag voor zichzelf beslissen als je deze weblog gezien hebt. Afgelopen weken was het in ieder geval weer een waar gekkenhuis. De afwerking is in volle gang. Bij het woord afwerking denkt iedereen dat het nu snel klaar is maar niets is minder waar. De afwerking vergt heel veel tijd omdat de meeste afwerklussen erg tijdrovend zijn. Een overzicht van de afgelopen weken:



Hans is hier niet het plafond water aan het geven maar de laatste resten behang van sommige plafonds te halen zodat die gestuukt kunnen worden....

Helmi ruimt inmiddels WEER 'ns 'n keer alle troep op....



alle deuren en plinten worden geschuurd.... er word volop behangen...



en HIER zijn ze dan: de nieuwe toegangspoorten aan de voor- en achterkant!!!! Eindelijk hangen ze dan, ze zouden half januari al geplaatst worden maar door verschillende omstandigheden EN omdat het hier Frankrijk heet hangen ze er nu pas. We zijn er niet minder blij om...





Alle beschadigingen op de oude paneeldeuren worden bijgewerkt om ze later netjes te kunnen schilderen....



de laatste slijp- en polijstwerkzaamheden aan het stenen keukenblad...



met dit als eindresultaat....

nog een heidens karwei: het zwembad dat al jaren niet meer was gebruikt moest weer aan de praat gekregen wordenmen beginne dus met leegpompen...





en als het eenmaal leeg is dan blijft er een enorme dikke laag met vieze gore stinkende drek over die er emmertje voor emmertje moet worden uitgescheept, en oppassen met lopen want de bodem is spiegelglad door al die drek...

ook Evi ligt in de zon te drogen nadat ze zonodig weer eens in de drek moest springen omdat ze vond dat ze een kikker moest vangen...



en na het schrobben van de wanden en de bodem en een nieuwe pomp en filter is het weer klaar voor gebruik....

niet alles zit altijd mee, er is iets misgegaan met het leggen van de terrastegels. Dus dat wordt voorzichtig loskappen...



en onze 'eigen' tegelzetter Didier bikt ze mooi schoon en legt ze weer vakkundig terug...

net zoals ie dat deed met de tegels op het inmiddels weer bijna compleet herstelde terras aan de voorkant wat enkele maanden geleden zo lekker spontaan in elkaar zakte...



inmiddels is onze cave, die voorheen maanden dienst gedaan heeft als werkplaats voor de verwarmingsmonteurs en de elektriciens, helemaal omgeturnd tot schilderswerkplaats...

waar Hans in enorme emmers met verf roert als ware het de meest lekkere soep...



en verder is het nu een race tegen de klok want op 22 juni komt onze inboedel uit Nederland dus heel veel afkitten en schilderen....

en als dan iets weer mooi in de verf staat dan alle afplaktape weer verwijderen





en intussen werd er ook nog een bliksembezoek aan Nederland gebracht waar Hans de finales deed van de Euro hockey League althans....filmen want Hans laten hockeyen is levensgevaarlijk...



en alle vloeren worden gerepareerd waar nodig is en ook nog eens geschuurd ...dus tot die tijd is Castel Bois Clair nog gewoon



...UNDER CONSTRUCTION...heel veel groeten...Hans & Helmi