

maart 2010: Vanuit hartje winter meteen de warme lente in....

Ook hier, in het hart van dat immens grote land wat Frankrijk heet en waar



het traditie is dat de werklui iedere ochtend na het innemen van hun ochtendroseetje in de lokale kroeg met duizelingwekkende vaart in hun voiture over de landweggetjes te scheuren naar hun werk om enkele uren later met een nog grotere duizelingwekkende vaart terug te scheuren naar huis voor de allerbelangrijkste gebeurtenis die de Fransman maar kent: ETEN , in dit land dus....vloog de maand maart weer voorbij als was ie door een raket gestuurd die aangedreven werd door een flinke dosis atoomenergie.

Sloten we vorige maand nog af met een foto van de eerste schuchtere voorjaarsbloemetjes toen wisten we nog niet dat we nog door 'n heel koud eerste gedeelte van maart moesten bijten. Het Franse KNMI dat luistert naar de naam Meteo



France en het weer in Frankrijk 'maakt' werd door 'Meteo Hans' de eerste twee weken van maart heel wat keren bekeken en ontlokte vele 'merdes' maar dan in het

Nederlands. Want ook hier was het de eerste helft van maart veel en veel te koud. Gewoon elke nacht flinke vorst en overdag temperaturen die niet of nauwelijk boven het vriespunt uitkwamen en als klap op de vuurpijl hadden de weergoden ook nog eens het gore lef om op 11 maart een laag sneeuw neer te leggen. En alhoewel de zon uitbundig



scheen, alsof er iets goed te maken viel, waaide er ook nog een hele straffe noord-oosten wind zodat je bij buitenwerkzaamheden het gevoel had alsof je gezicht helemaal gezandstraald werd. Wat Hans weer heel vaak de uitspraak ontlokte: hij was wereldkampioen schaatsen en je maakt er de muren mee schoon? Juist ja...Falko Zandstraal. Afijn....Hans z'n Humor....

Maar de de 2e helft van maart maakte het ruimschoots goed want precies 1 week nadat de sneeuw viel was het ruim 20 graden!!! Dus vanuit de winter zo...hup...zo'n beetje meteen volop de warme lente in. Want dat het in een keer lente was is ook te merken aan dhr en mvr 'Imker' die weer langskwamen om hun bijen te verzorgen die hier achter in het bos leven en die overheerlijke honing fabriceren.



Dus voor alle duidelijkheid dit zijn dus geen rare mannen in witte pakken op zoek naar illegaal asbest of verdwaalde ruimtewezens of ontsnapte tbs-ers maar eerbare....imkers!

Ondanks het koude weer trok de afdeling 'Bos- en Houtbouw' er begin deze maand ook nog regelmatig op uit met de jeep en de aanhanger het bos in tot de tanden gewapend met allerlei scherp zaag- en haktuig.



En wel om de laatste van de reeds 2 jaar geleden bij het graafwerk omgezaagde oude eikenbomen kort te zagen en te kloven. Een fiks karwei waar je in die koude temperaturen van begin maart wel lekker warm bij bleef.

Het waren forse stammen, we hebben de jaarringen geteld en kwamen tot de conclusie dat deze bomen dus ongeveer 100 jaar oud waren geworden. Ongevoelbaar toch....deze bomen hadden dus 2 wereldoorlogen meegemaakt, de eerste mens op de maan en het feit dat Hans en Helmi hun nieuwe eigenaar werd en....dat werd ze dus fataal! Inmiddels hebben we dus voor ongeveer 136 winters prachtig oud-Frans eiken.....kachelhout.



En wat doe je na al dat zaag- en hakwerk? Juist ja....de boel schoonmaken en het bijltje erbij neergooien!

De afdeling 'Klein Onderhoud' was ook weer druk deze maand dit keer met het dichtgazen van wat ooit raamopeningen zijn geweest in de paardenstal. Die hadden we in januari ontdaan van de laatste troep van de vorige bewoner en nu staat er onze 'troep' in namelijk: opslag van allerlei materialen zoals steigermateriaal, ladders, tuintafels en zelfs open haardhout wat hier lekker kan drogen want het kan er nu doorheen waaien zonder dat er van alles binnen komt.



De afdeling 'Groot Onderhoud' zat ook niet stil deze maand want het laatste grote renovatieproject stond te beginnen: het vernieuwen van alle grote en kleine deuren en luiken van het oude koetshuis. De oude deuren stammen waarschijnlijk nog uit de tijd dat inderdaad nog paarden met rijtuigen in- en uitreden en vielen van ellende bijna uit elkaar. En die 2,5 jaar dat wij hier nou wonen waren we het aangezicht van die oude bruine en kapotte deuren meer dan zat.

Oplappen was totaal geen optie er moesten nieuwe gemaakt worden.



Dus Sjoerd, onze eigen alleskunner, trok ten strijde met hamer, zaag en schroefmachine en maakte prachtige nieuwe deuren...echt ware kunstwerken zijn het geworden.

Het heeft het hele aanzicht van het oude koetshuis compleet veranderd.



Volgende maand weten wij ook weer wat we kunnen doen: schilderen.....



k

Vorige maand plaatsten we een foto van een historisch moment: de laatste troep van de vorige bewoner wat op de aanhanger lag om afgevoerd te worden.

Dat was een 'historisch' foutje want deze maand wisten we toch nog een volle aanhanger oude gaas uit het bos te halen die ooit heeft gediend als afrastering en die nu een gevaarlijk obstakel was geworden voor de herten die er hun pootjes in zouden kunnen breken.



En hier ziet u de afdeling 'Planning en Boeking' druk in de weer, want vanaf januari begonnen de aanvragen en reserveringen zoetjesaan binnen te komen en die dienen zorgvuldig afgehandeld te worden. Die aanvragen en boekingen zijn namelijk erg belangrijk omdat ons euro-verslindende project, wat verbouwen en renoveren heet, wel af en toe enige financiële aanvulling moet

h hebben. Maar....met misplaatste zelfgenoegzaamheid kunnen we zeggen dat toen we zo'n 3,5 jaar geleden deze vervallen zoi zagen wat de resten waren van wat eens een mooi landgoed was geweest en er verliefd op werden (tip: word nooit verliefd op ouwe Franse zoi, dat kan je ondergang worden) en in onze roze dromen hier ook nog toeristen wilden ontvangen omdat het zo'n mooie plek is, die roze droom lijkt werkelijkheid te worden. Inmiddels kunnen we zeggen dat de boekingen gestaag doorgaan en met name in de maanden juli en augustus begint het al aardig vol te lopen. Ook voor de maanden mei, juni en september is er al geboekt maar in deze maanden is er nog ruimte genoeg, dus voor wie zich geroepen voelt.....(oeps...sluikreclame)

En dan is er nog de afdeling Politicologie, die voornamelijk gerund word door onze Parlementair Medewerker Hans, want die kan uren naar het politieke gezever zitten kijken op tv. Daarom was 3 maart voor hem dan ook een hoogtijdag want er waren gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en dan is het de hele avond politiek gezever op de tv. Godzijdank zijn er hier in huis nog meerdere tv's zodat Helmi zich niet aan dat politieke gezever hoefde te storen. Opmer-

kelijke dingen gebeurden er meteen na die gemeenteraadsverkiezingen want het politieke landschap veranderde drastisch...althans de gezichten, want er namen er nogal wat afscheid:



Agnes Kant, Camiel Eurlings, Wouter Bos, en aan de stoelpoten van Jan-Peter word momenteel ook ernstig gezaagd.

En wie snoert de mond van deze blaaskaak want in het buitenland zijn de uitspraken van deze man ZEKER GEEN reclame voor dat nijvere landje daar aan de Noordzeekust wat Nederland heet.



En om het feest voor Hans 'Ferry Mingelen' Nelissen helemaal compleet te maken ook in deze maand hier op 2 achtereenvolgende zondagen verkiezingen nl. voor de regionale raden. En ook hier krijgt de zittende regeringspartij van Nicolas Sarkozy 'n ongenadig hard pak op z'n broek.

Dat belooft dus nog wat voor de presidentsverkiezingen die in 2012 moeten gaan plaatsvinden want de Fransen zijn Sarkozy gewoon....zat!

En wij???....wij staan startklaar om naar Nederland te gaan voor een bliksembezoek van 'n week. De huifkar is weer aangespannen want er moeten nog wat spulletjes opgehaald worden, en verder wat korte bezoeken aan familie en bekenden. En mede namens de twee hieronder een prettige Pasen toegewenst....

