

Maart 2008: **De stofwolken trekken langzaam op....**

In deze weblog o.a: de vorderingen van de renovatie en voor de liefhebbers van een stukje onvervalste Franse bureaucratie hebben we in de rubriek 'hier Vichy...hier de Nelissens' weer een prachtig verhaal.

En dan nu weer terug naar de dingen van alledag want de eerste bouwstofwolken trekken langzaam op en er is al een beetje te zien hoe het gaat worden.....



dat mag ook wel want ook hier komt de lente in het land.....

de nieuwe wanden en plafond in de keuken worden nog eens goed bekeken



zodat ze door Hans gesausd kunnen worden....(let u vooral op de uiterst professionele houding)....



en Helmi doet ondertussen het laag-bij-de-grondse sauswerk.....

en al dat schilderwerk levert altijd wel een aardig stilleventje op....



en dat terwijl bij jullie in Nederland er een toestroom is van Chinezen die jullie meteen weer wegsturen..... terwijl wij nu al een half jaar zonder babi pangang moeten leven.....raar volkje die Nederlanders.....



De reïncarnatie van Heintje Davids??? Nee hoor.....Hans kon het toch niet laten en ging toch weer cameraman spelen in Barcelona bij een groot hockey toernooi voor z'n oude Nederlandse opdrachtgever....ach ja...het bloed kruipt nu eenmaal.... en het wordt misschien ook wel weer vervolgd want hij kan het toch niet laten!!



En terwijl Hans in Barcelona is komt onze buurvrouw uit Nederland, Hannie, een paar daagjes over om met Helmi eens even lekker bij te buurten. Hannie fotografeert graag en die kan hier haar lol op.... zeker als het nog eens begint te sneeuwen. Ook de oude 'buur' hond Guusje is een paar dagen overgekomen en die ravot weer als vanouds met onze 2 bordercollies....



ondertussen zijn de Nederlandse politici heel erg druk met zichzelf zoals Geert Wilders en Rita Verdonk. Zij houden Nederland in een spastische politieke kramp die helemaal nergens over gaat waardoor de aandacht van de ECHTE problemen wordt afgeleid. Word wakker mensen.....

Ach.... politiek gezwam allemaal....hier worden ondertussen de bekistingen gemaakt voor het nieuwe terras....





en ook nog eentje midden in de cirkel van de oprijlaan....maar....waarvoor eigenlijk?? Wie weet....misschien wel voor een standbeeld van de 'Madonna with the big boobies'

dus laat maar komen die betonwagen.....



en Pierre en Richard scheppen dat het een lieve lust is....

ook in het koetshuis moest nog 'even' een nieuwe vloer gemaakt worden dus de betonwagen word er strak tegenaan geparkeerd....





laat maar komen die handel....

ondertussen wordt er links en rechts nog een muur bijgeplamuurd...



het terras word verder aangemetseld nu de betonnen vloer er ligt...

en de keukenvloer wordt helemaal geschuurd en opnieuw behandeld....



en de nieuwe keuken wordt in onderdelen binnengedragen.....



en uit het stof verschijnt warempel een nieuwe badkamer. Vaarwel krakkemikkig en lekkend douchecabinetje waarmee het 6 maanden zeer behelpen was, met als klap op de vuurpijl een elektriciteitskabel die dwars door de douche liep zodat het elke dag toch weer een avontuur was om levend uit dit stuk 'prachtige' Franse sanitairtechniek te stappen!!!

Hier Vichy....Hier de Nelissens....

Voor de liefhebbers van een stukje onvervalste Franse bureaucratie hebben we er weer een:

Op een zondagavond, net voor we de stad Vichy in wilden gaan omdat we na wederom een week zweten en zwoegen we zelf vonden dat we wel een etentje verdiend hadden, weigerde onze auto te starten. Alle dashboardlampjes branden normaal maar hij weigerde vooralsnog te starten dus ZEKER geen 'Paradise by the dashboard light' op dat moment. De startonderbreker weigerde elke dienst ook nadat er nieuwe batterijtjes geplaatst waren in de afstandbediening, en de accupolen los en weer vastgemaakt waren. De volgende ochtend dus naar de garage waar we te horen kregen dat de auto hoe dan ook naar de garage moest komen voor nader onderzoek. Of wij verzekerd waren?? JAZEKER wel, bij een Franse grote verzekeringsmij. en NATUURLIJK ook verzekerd tegen



depannage en dus wordt slepen of bergen van de auto vergoed. Prima dus...de garage belt een bergingsbedrijf en die middag om 14.00 wordt onze auto opgehaald. De chauffeur van het bergingsbedrijf vraagt onze verzekeringspolis en hij belt even naar de verzekeringsmaatschappij om te melden dat de auto wordt opgehaald. Maar....de verzekeringsmij. weigert voor de kosten op te draaien omdat....ZIJ de depanneur hadden moeten bellen en niet de garagehouder!!!!

Een korte samenvatting van een steeds luider wordend telefoongesprek van ons met de verzekeringsmij: 'maar mevrouw de verzekeringsmij...uw leven is dan toch alleen maar makkelijker gemaakt, u hoeft niets meer te doen want alles is al geregeld door de garagehouder....NEE contract is contract, de verzekeringsmij moet het telefoontje naar de deppaneur doen....maar mevrouw de verzekerings-komma-neukster....dan geven we nu de telefoon aan de deppanage-meneer die zit te wachten in de vrachtauto en dan bestelt u hem toch, het enigste verschil is dat hij al op de 'crime-scene' is....NEE, contract is contract....maar mevrouw het verzekerings-sekreet....dan sturen we de deppaneur toch gewoon naar huis en dan belt u hem over een uurtje op om hem weer opnieuw hierheen te sturen....NEE, contract is contract, hij is er nu al.... maar mevrouw de verzekerings-crimineel....weet u wat u doet: steek het contract lekker in uw eigenwijze bureaucratische (pieeeeeeeep)..... we betalen het gewoon zelf wel en bij de eerstvolgende vervaldatum gaan we gewoon lekker naar een ander verzekeringsmij....die waarschijnlijk net zo crimineel zijn als het



op uitbetalen aankomt!!!!

Dat was het relaas dan weer van de afgelopen weken. Tot de volgende update blijft Castel Bois Clair dus 'under construction'