

## februari 2011: Zonnestorm in februari.....

**M**et de bovenstaande titel bedoelen we niet de voor 17 februari door allerlei weerstations aangekondigde zonnestorm (die navigatieapparatuur in de war zou maken....niks van gemerkt overigens....) maar de flinke hoeveelheid zonneshijn die we sinds begin februari al hebben gehad. En dat samen met de zachte temperaturen, dat geeft toch wel een beetje een lentegevoel.....



Dus al dat originele-oud-Fransche-eiken-kachelhout dat we eind januari weer opgeslagen hadden onder het keukenterras is voorlopig niet of nauwelijks gebruikt. Ander keertje dan maar weer.....



## De Wereld Draait Doorrrrrr.....wie volgt???



Dit schreven we vorige maand nog ivm met de protesten in het Midden-Oosten. Het was dus Egypte waar bewezen werd dat met enorme mensenmassa's het mogelijk is om een dictator weg te jagen, en wat uitzinnige feestvreugde liet zien toen het eindelijk zover was. De Arabische Lente lijkt echt te zijn begonnen, het rommelt in verschillende landen. Vaak gedwongen door sociale armoede zien gewone

Arabische mensen zich gedwongen de straat op te gaan om een beter leven en vooral.... meer vrijheid te krijgen. Gewoon gebruik kunnen maken van internet,



voor ons de normaalste zaak van de wereld, is voor hun vaak verboden gebied. En laten we nou eerlijk zijn: de gewone Arabier wil via internet ook wel eens een leuk nieuw gebedskleedje, of een vliegend tapijtje of een mooie nieuwe burka voor z'n vrouw kunnen bestellen!!

Zoetjesaan zijn we ook alweer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. We zijn druk bezig om een extra service voor onze gasten aan te gaan bieden in de vorm van een downloadgedeelte op onze site waar gasten o.a. toeristische routes kunnen downloaden en die meteen in hun TomTom kunnen zetten. Omdat Helmi het richtingsgevoel heeft van een dooie postduif, alhoewel ze de winkels in de stad altijd feilloos weet te vinden, worden de routes veelal uitgezet door Hans. Een tijdrovend maar wel leuk werkje om te doen, en uiteraard 'mag' Helmi wel mee om de routes na te rijden en te checken of alles wel klopt, en of de routes wel mooi genoeg zijn! Alle routes beginnen en eindigen hier bij de poort van Castel Bois Clair en voor wie geïnteresseerd is, [klik hier dan kom je op het downloadgedeelte van onze website](#). Er wordt nog volop aan gewerkt maar misschien wel leuk om even te kijken. Gemak dient de mens...nietwaar...



Komt ie weer want we kunnen het niet laten: de enige echte **ORIGINELE FRANSE BUROCRATIE** in optima forma....want wat heeft een kind van een zaaddonor te maken met de Franse instantie die zich bezighoudt met sociale verzekeringen? Lees het volgende.....



Sinds maart vorig jaar worden wij hier in Frankrijk als zelfstandigen aangezien.

Dat was een beetje laat als je al 3 jaar hier woont maar dat had weer een ander bureaucratische reden omdat een of andere oetlul van een ambtenaar werkzaam bij RSI (Regime Social des Independants...zeg maar....Sociale Verzekeringsbank) onze sofi-nummers had verwisseld met die van iemand anders...lekker handig allemaal! Hoop ellende van gehad, maar..... dit geheel terzijde.

Nadat we dus al maanden officieel ingeschreven waren en als Franse zelfstandigen door het Franse leven stapten, kregen we (ergens in juni) uiteindelijk bericht van RSI dat we sinds maart 2010 ook onder hun 'Regime' vielen o,a, voor de Franse ziektenkosten verzekering. Dat je door dat late bericht van hun maandenlang dubbel verzekerd bent geweest trekken ze zich uiteraard niets van aan, dat mag je dan weer zelf oplossen! Vervolgens wordt je door deze instantie gebombardeerd met allerlei formulieren die ingevuld moeten worden en moet je verschillende documenten op-



sturen naar hen waaronder je geboortebewijs. En niet zomaar een geboortebewijs.....daar moeten ook de personalia van je ouders opstaan EN het moet ook nog eens meertalig zijn dus ook in het Frans (~~stelletje chauvinisten dat het zijn.....~~). Zonder de personalia van beide ouders wordt het niet geaccepteerd. Dan heb je toch als kind van een Franse BOM-moeder met als vader een zaaddonor (dus onbekend) een reus-achtig probleem om voor je ziektekosten verzekerd te kunnen worden hier in La Douce France!!!!!!



Afijn....die gehele reut aan documenten om o.a. een zg. Carte Vital te krijgen (=het pasje wat je meeneemt naar de dokter als bewijs van verzekering) hebben we in augustus/september opgestuurd naar RSI en vervolgens.....een grote oorverdovende.....STILTE. Dus dan maar eens proberen te bellen.....geen doorkomen aan....totdat je na vele belpogingen een norse RSI dame aan de lijn krijgt die al sjagerijnig is alleen al om de reden dat ze wordt gebeld (...hoe durven we?) en ijskoud verklaard dat ze de geboortebewijzen nooit ontvangen heeft en dit ondanks het feit dat we alles aangetekend versturen naar hun. Zucht...zucht...zucht....dan maar weer opnieuw aangetekend opsturen....en daarna weer tig-belpogingen eraan wagen om te vragen of ze het nu wel binnen hebben. JAWEL....het wonder was geschied....ze hadden het ontvangen. Razendsnel kregen we nu het zoveelste formulier toegestuurd met daarop het dwangbevel uuh verzoek dat we speciale pasfoto's moesten laten maken voor op het pasje en daarna zou het pasje toegestuurd worden alleen.....vanaf het maken van de pasfoto's tot het daadwerkelijk vervaardigen van het pasje zit volgens de sjagerijnige RSI dame zeker nog wel 3 maanden tussen!!!!!! Burocratie....ze hebben het hier ECHT uitgevonden!!! De stoom komt er van uit je oren.....



### Het 'kwaad' met wortel en tak uitroeien:

Op een zonnige zaterdagochtend hangt dan plots weer onze alleskunner 'Sjoerd' hier in de boomtoppen. Hans had hulp nodig voor het snoeien en zagen van wat bomen die in de buurt van het zwembad staan en werken met een motorzaag is altijd veiliger als je met z'n 2-en bent. Bovendien is 'Sjoerd' hartstikke handig met zo'n zaag.





Ook de beukenhaag moest wat verkort worden zodat Hans er in de zomer weer fatsoenlijk bijkan om hem te knippen.....



dit alles onder het kritisch toezien van....Sarah....



geeft wel weer een hoop rotzooi zo'n zaagpartijtje....



en het moet allemaal weer opgeruimd worden...





Maar....het kwaad zat 'm dus eigenlijk niet boven maar onder de grond want een relatief pietepouterig klein snert boompje bij het zwembad tilde met z'n wortels het straatwerk op en dat moest dus verwijderd worden. Want behalve het straatwerk kan zo'n wortel ook een hele boel schade veroorzaken



aan de wand van het zwembad....je moet er niet aan denken!!! Dus Hans kon de boel uit gaan graven....altijd lekker werk in een met stenen bezaaide grond.... en vond al snel een knoeperd van een wortel die de boosdoener was, en nog een kleinere aan de andere kant die in de toekomst misschien wel hetzelfde zou kunnen gaan doen.....

dus wortels losmaken van de rest....



men verwijdere het boompje....



Om daarna met de hulp van o.a. motorzaag, bijl, schop, houweel, auto, stuk touw, vrouw en 2 honden de knoepd van een wortel onder het straatwerk vandaan zien te trekken en.....dat lukte!!!!

en dan kan de boel kan weer dichtgegooid worden....dus Hans...veel plezier met je 'cursus' geologie....



Hans z'n 'vriend' Momferd de Mol is ook weer teruggekeerd en die doet dus zijn eigen geologische onderzoek hier in de tuin!

Tsja...en verder genieten we lekker van het zonnige en zachte weer door lekker veel te wandelen met onze honden over de stille landweggetjes hier. Hans gaat regelmatig op pad met z'n mountainbike en moet even regelmatig door Helmi worden opgehaald als ie weer vloekend, tierend en scheldend met een lekgere-den band weer ergens stilstaat.







Maar het is natuurlijk niet alleen wandelen en fietsen maar ook zorgen dat alles de winter goed doorkomt. Op deze foto ziet u de gehele afdeling 'klimaatbeheersing' van Castel Bois Clair. Want ook in de winter moeten in de gastenverlijven elke dag de verwarming gecontroleerd worden en eventueel de ramen en deuren opgegezet worden zodat er weer een dosis frisse lucht binnenkomt en zodoende bijvoorbeeld de vochtthuishouding goed geregeld wordt.



En dan is het eind februari en reizen we weer af naar Nederland waar Hans weer eens wat 'voetbalwedstrijden gaat bekijken' en Helmi de sociale contacten weer eens gaat warm houden, en weer een voorraadje pindakaas en hagelslag gaat aanleggen.....

groeten....Hans en Helmi