

Afgelopen maand weer keihard doorgewerkt in het koetshuis omdat onze 2 appartementen en de eetzaal in mei in bedrijf moeten zijn. En voor degene die al geboekt hebben: niet schrikken van de bouwfoto's we liggen namelijk keurig op schema....geheel on-Frans dus!!



Door dat vele werk hier moesten we ook dit jaar weer het Carnaval missen.

Maar of dat de wereld al niet gek genoeg is: ~~de Raad van Elf in Rome~~...uuuh sorry... het Vaticaan dus, kwam deze maand op het lumineuze idee om 2 in ongenade geraakte bisschoppen weer in genade aan te nemen. De ene vindt dat *Harry Potter*



*boeken verderfelijk en gevaarlijk zijn* en de andere ontkent glashard dat er een *Holocaust* is geweest!



En hier is uw eigen Erwin Krol weer met het weerpraatje: hier in de Allier kunnen er in februari door het landklimaat soms binnen korte tijd totaal verschillende weertypes voor de dag komen. zo ligt er een pak sneeuw...

...en zo zit je in het zonnetje zoals Hans hier tijdens zijn (Arbo-technisch) verantwoorde koffiepauze...





die koffiepauze heeft ie ook wel nodig want soms is ie 'n beetje in de war....  
want de laatste tijd heeft ie de (Franse) radio aanstaan tijdens het werk en dan denkt ie steeds dat ie naar Radio Tour de France aan het luisteren is maar hij mist de Tourflitsen!!!!

Aan de slag maar weer dus, Hans heeft zich de laatste weken helemaal toegelegd op het stuken van de nieuwe wanden...



...en zo te zien ligt nog meer als genoeg restauratiestucwerk op 'm te wachten...



...maar het eindresultaat mag er dan ook zijn: gladde wanden 'met behoud van de oude elementen' zoals dat zo mooi heet.



Gelukkig hangen de zelf ontworpen werktekeningen aan de muur anders weten we ook niet meer wat we allemaal bedacht hadden...



...en Helmi heeft tegenwoordig haar eigen schilder'atelier': ze is volop in de nieuwe eetzaal bezig...



...met dit als (voorlopige) eindresultaat...





...en dat terwijl het dagelijks leven ook gewoon doorgaat!

En als het dan koud is...



...zijn deze 2 met geen hout naar buiten te krijgen!

oh ja...het laatste nieuws van het BUROCRATISCH Franse front:we zitten nog steeds te wachten op onze rijbewijzen die verlengd moesten worden. Na 4 weken toch maar weer eens gebeld. De bewuste dame aan de lijn...dus die rijbewijzen liggen al 4 weken hier op kantoor???...dat kan...ik werk namelijk maar 1 dag per week en wel op maandag...dus belt u over 1 maand nog maar eens terug...misschien dat ik er dan aan toegekomen ben...en dodelijk vermoeid legde ze de hoorn weer neer!!!!





bij zo'n renovatie nog veel meer kijken: op de zolder van het koetshuis lag namelijk nog een heleboel ouwe isolatiezooi, nog uit de tijd van Napoleon, die totaal verpulverd was kortom een vieze smerige stofzooi. Alles eruithalen dus en schoonmaken...

...want we moeten daarboven nu best veel zijn omdat veel elektriciteit over die zolder loopt en vernieuwd en aangepast moet worden en dat moet in een schone en veilige werkomgeving gebeuren...



...en deze ouwe zooi gaat er ook uit!!

Nieuwe kleine raampjes worden geplaatst...



...en ook hele grote ramen worden naar binnen gesjouwd...



en ook geplaatst...



...want wat er nu in stond dat wil je niet weten.



weten we nog steeds niet wie dit op touw heeft gezet maar het was wel HEEL erg leuk en hartverwarmend. Dus veel dank daarvoor...

En toen kwam de 17e februari en wij waren op die dag 25 jaar getrouwd. Wij werden op die dag VOLLEDIG verrast door allerlei reacties van familie vrienden en bekenden via telefoontjes, mailtjes en sms-jes waarvan wij ons telkens weer afvroegen: hoe kunnen ze dat nou weten, afgezien van een enkeling. Tot op de dag van vandaag

dit was het weer voor deze maand, het werkloffie kan weer even opgehangen worden en volgende maand gaan we stug en volhardend door....

groetjes...Hans en Helmi

